

**Jamieson, Harold**  
**Corporal**  
**Queen`s Own Rifles of Canada**  
**Royal Canadian Infantry Corps**  
**B 158378**



In Brantford, Ontario wordt op 19 februari 1919 Harold Jamieson geboren, hij is de zoon van Christopher en Marie Jamieson. Het gezin Jamieson bestaat uit vader, moeder en zeven kinderen en behoort tot de Six Nations Indians en woont in een reservaat. Harold woont er met zijn ouders en drie broers en drie zussen: naam oudste zussen onbekend, Rulon, Enid, Thirl en jongste broer Neil.

Harold gaat van zijn 6<sup>e</sup> tot zijn 15<sup>e</sup> naar de Major Ballachey School in Brantford. Hij stopt met zijn school omdat hij er geen zin meer in heeft.

Hij gaat aan het werk op de boerderij en verricht nog diverse andere werkzaamheden. Harold trekt ook nog enige tijd door het oosten van de U.S en Canada.

Op 21 november 1940 start Harold een training bij Dufferin Haldimand Rifles. Deze training duurt tot 12 december 1940. Hij sluit deze opleiding met goed gevolg af.

Later gaat hij bij de firma Martin Transport in Brantford als chauffeur aan het werk tot de dag van zijn aanmelding op 21 januari 1944. Met deze aanmelding bij het leger hoopt Harold dat hij zijn moeder, die sinds 11 augustus 1943 weduwe is, financieel kan ondersteunen.

Direct start Harold in Ontario met de basistraining bij de infanterie. Van 18 tot 24 oktober heeft hij verlof om nog even naar zijn moeder in Brantford te gaan.

Dan vertrekt Harold naar Camp Borden. Van hieruit vertrekt hij naar Engeland waar hij op 12 juli aankomt. Hier zal hij blijven tot 16 juli om dan in Frankrijk aan land te worden gezet.

Via Frankrijk, Caen, België en Nederland wordt Harold met de Queen's Own Rifles of Canada ingezet bij het Rijnland offensief. Dat offensief gaat op 8 februari 1945 van start met als doel om bij Emmerich en Elten de Duitse verdediging te breken om zo een vrije doortocht te verlenen aan andere Canadese eenheden die voor de bevrijding naar Oost Nederland (Achterhoek) onderweg zijn.

Op 4 maart 1945 wordt Harold Jamieson door Luitenant R Gauthier bevorderd tot Corporal.

Verslag Karl Lusink:

"Het aanvalsdoel voor de 8<sup>ste</sup> Canadese Infanterie Brigade (onderdeel van de 3<sup>e</sup> Canadese Infanterie Divisie) is de brug over de Oude IJssel in Laag-Keppel. Op 2 april om 13.15 uur begint de opmars van het eerste bataljon van The Queen's Own Rifles of Canada in de richting van de Wehlse beek. Ze worden gesteund door tanks van het B- squadron van de Sherbrook Fusiliers. Even buiten Wehl worden ze beschoten door Duits geschut achter het voetbalveld, dit wordt echter snel door de tanks uitgeschakeld. Nog voor de Wehlse beek worden de infanteristen onthaald op een spervuur van mortieren en halfautomatische geweren.

Met behulp van tanks en vlammenwerpers wordt de Duitse verdedigingslinie opgerold en een mortierstelling onder de voet gelopen.

De volgende Canadese soldaten sneuvelen bij de Wehlse beek: Rifleman Omar CLARK, Corporal Harold JAMIESON, Rifleman Melville PRENTICE en later overlijdt Rifleman Ronald MACARA aan zijn verwondingen in het Canadese hospitaal in 's Heerenbergh."

*Wehlse Beek*



Tijdens deze hevige gevechten rond het dorp Eldrik bij de Wehlse Beek sneuvelt Harold Jamieson op 2 april 1945.

Hij wordt tijdelijk begraven bij de Gildetent te Beek, enkele kilometers ten noorden van Emmerich.

Harold Jamieson wordt op 11 maart 1946 herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats Groesbeek, graf **XXII. D. 12.**

Onderscheidingen van Harold Jamieson:

1939-45 Star  
France Germany Star  
War Medal  
CVSM+Clasp



Levensverhaal: Fred Hulsman, Research Team Faces To Graves.

Geraadpleegde bronnen:

Commonwealth War Graves Commission

Library and Archives Canada

Karl Lusink: De bevrijding van Wehl

<https://brantford.library.on.ca>

<https://www.veterans.gc.ca>

RAF museum



TV uitzending 7 april 2020; omroep Gelderland:

<https://www.youtube.com/watch?v=bx3mLN8EM3Y&list=PLEVaKKTgLrZubXqi26RmrCxWCBuHcNArx&index=22&t=0s>

## Hollander To Take Indian Boy's Place

Brantford, Dec. 30 — (Special) — When Jan Lemers, 28-year-old Hollander, gets here in February, to



MRS. MARIE JAMIESON  
Repaying kindness



HAROLD JAMIESON  
Died at Nijmegen



ROW D. GRAVE 12  
Dutch boy tended it

take the place of her son, Cpl. Harold Jamieson, killed at Nijmegen, the first thing that Mrs. Marie Jamieson, a Six Nations Indian woman, will do will be to show him the two farms she owns on the reservation near here. One of them has been in the Jamieson family since 1874.

She hopes that Lemers will be able to manage them for her, as her eldest son would have done had he returned from overseas with the Queen's Own Rifles. Lemers has been looking after his grave in Groesbeek. To show her gratitude, Mrs. Jamieson has helped bring him to this country.

Cpl. Jamieson was 25 when he was killed. He was sitting beneath a tree, resting, after a hard-fought battle for a hill, up which he had led a group of men, when a bomb hit the tree, Mrs. Jamieson said.

"The hill had been taken," Mrs. Jamieson said. "The Germans had made no counter-attack and apparently did not intend to counter attack and the troops had had time out for a rest."

Shrapnel killed her son. His death occurred in April, 1945.

The farms, owned by Mrs. Jamieson, have a total of 144 acres. One has been used as pasture land for 30 years. Mrs. Jamieson has three sons and three daughters here but stated she was eager to help Jan because she wanted to "do something" for the family who looked after her son's grave. He comes to Canada "highly recommended," Mrs. Jamieson said.

In Mrs. Jamieson's living room here, beside photos of her son, are many reminders of his service to his country. Framed on the walls are messages from the King and Queen and Canada's defense minister expressing sympathy at his loss and paying tribute to his sacrifice.

Though almost five years have passed since his death, Mrs. Jamieson still deeply feels his loss.

"When I find it necessary in correspondence to write his regimental number I just can't go on. I have to put down the pen," she said.

She had written it many times while he lived and she has had to refer to it again in official correspondence in connection with Jan's planned trip to this country.

Krantenknipsel uit Ontario News in 1950 uit het archief van dhr. L. van Kampen die het van de familie van Harold Jamieson kreeg.

Uit het boek 'De historie van de Canadese Begraafplaats en de Zevenheuvelenweg te Groesbeek, door G.G. Driessen die deze afbeelding ter beschikking heeft gesteld.

Een pakkende kop "Hollander neemt plaats in van Indiaanse jongen."

Jan Lamers, 28 jaar, boerenzoon uit Groesbeek, adopteerde het graf van Harold Jamieson in 1947.

Harold was de zoon van Chris en Mary Jamieson.

Jan Lamers emigreerde in 1950 naar Canada en werd geadopteerd door de moeder van Harold.

Hij zou de plaats innemen van haar zoon en haar helpen met het beheer van de twee boerderijen met ongeveer 60 ha. land.



Surname	JAMIESON	Pte
Christian Names	Harold	Rank
Corps or Dept.	2 Dist Depot	No. B-158378
Born	1919	Ht. 5'11
		Wt. 183
Hair	black	Eyes brown
Marks, Scars, etc.	nil	
<i>H Jamieson</i> Signature of Holder		
<i>W Goodfellow</i> Signature of Issuer		
Place	Toronto Ontario	Date 29 Jan 44
Report Loss Return To If Found	<b>CANADIAN ARMY</b> Identification Bureau Ottawa, Cana.	

Uit 'Album of Honour for Brant County World War II 1939-1945'.



**Cpl. Harold (Jamie)  
Jamieson**

When Cpl. Harold Jamieson sacrificed his life on April 2, 1945, it was not in vain, because his platoon comrades were able to capture the strong German position of Emmerich and Hoch Elton, just over the Rhine River and thus helped to break the enemy foothold freeing the north-east of Holland. So fierce was the defensive, so gallant and courageous the offensive,

that Cpl. Jamieson's platoon commander, Lieut. R. Gauthier, wrote to his mother, Mrs. M. Jamieson, 19 Sarah St.: "If I had a platoon of men as brave as your son, we could win the war by ourselves. You may well be proud of him". Mrs. Jamieson is proud of him, but his death left a void in her heart all the larger because only two years before she lost her husband. Cpl. Jamieson was 26 years of age when he gave his life. Until 1943, when he enlisted in Toronto with the Queen's Own Rifles of Canada, he had spent all his years in Brantford. He studied at Major Ballachey School and afterwards earned his living as a transport driver. He was a devout member of the Latter Day Saints Church. His quiet life here was a far cry to the fierce combat duty he engaged in at Caen, France, and in Belgium, Holland and Germany. He now lies temporarily at Beek, Holland.