

Pappelbaum, Sydney Sol
Captain
Royal Canadian Artillery
14 Field Regt



Sydney Sol Pappelbaum wordt geboren op 2 juni 1919 in St. Jerome, Quebec, Canada als jongste van vier kinderen. Zijn ouders, Leon en Martha Pappelbaum, voeden hun kinderen op volgens de Joodse traditie.



Familiefoto's



Sydney heeft een broer Ernest Israel (trouwt met Sarah Surkes) en twee zussen; Edyth Pappelbaum (trouwt met Irving Bucovetsky) en Sylvia Pappelbaum (trouwt met Abe/Abraham Ofshitzer).

Sydney gaat naar Willingdon Elementary School. Daarna studeert hij drie-en-een-half jaar 'Commerce' aan de McGill University; hij wint daar in 1942 een prijs voor.



Vanaf 27 september 1938 is Sydney al bij de McGill University Contingent Canadian Officers' Training Corps (C.O.T.C.).

Hij spreekt Engels, Frans en Hebreeuws. Naast zijn studie werkt hij bij zijn vader Leon als inpakker, verkoper en schipper. Sydney is een briljante student en haalt zijn Bachelor voor Commerce, waarna hij het beroep van accountant uit wil oefenen.



McGill University



Op 12 mei 1942 treedt Sydney in dienst bij het leger in Montréal.

In zijn militaire documenten staat dat Sydney 1.63 m. lang is, bruin haar en hazelnootbruine ogen heeft.



Sydney's vader Leon wil regelen dat hij niet in dienst gaat en zorgt voor ontbinding van zijn aanmelding. Maar Sydney wil wel bij het leger om met zijn vrienden ten strijde te trekken in de oorlog en zorgt er zelf voor dat hij opnieuw wordt ingeschreven.

Voor de basistraining gaat hij naar het Officers Training Centre (O.T.C.) in Brockville, Ontario.

Sydney promoveert tot 2e luitenant op 8 augustus 1942, op 21 oktober 1942 tot 1^e Luitenant.

Sydney vertrekt op 13 december 1942 naar de UK met het 14th Field Regiment, Royal Canadian Artillery (RCA). In London, Engeland, verblijft hij bij een hospita genaamd Gertie Bloom. Zij schrijft de ouders van Sydney een brief om te bedanken voor de financiële bijdrage die zij hiervoor krijgt. *(brief onderaan dit verhaal)*

Op 25 augustus 1944 wordt Sydney geplaatst bij de 12th Bataljon-Canadian Base Reinforcement Group (C.B.R.G.) waarmee hij op 26 augustus 1944 in Frankrijk aan land gaat.

Op 26 februari 1945 wordt Sydney bevorderd tot Captain bij de 14th Field Regiment Royal Canadian Artillery.

Na het succes van de luchtlandingsoperatie Varsity – de grootste op één dag ooit – om de overgangen over de rivier de Rijn zeker te stellen wordt de slag om de Rijn voortgezet. Bij het leveren van vuursteun aan de gevechten bij Rees in Duitsland op 29 maart 1945 wordt Sydney geraakt door een granaatscherf en vindt de dood.

**CAPTAIN
SYDNEY SOL PAPPELBAUM**

CAPTAIN SYDNEY SOL PAPPELBAUM, Royal Canadian Artillery, of Montreal, was killed in action on March 27, 1945, according to an official announcement. He was killed during the Rhine offensive and was buried in the Canadian Military Cemetery at Nijmegen, Holland.

Captain Pappelbaum first trained with the McGill University Canadian Officers Training Corps. He enlisted in the army in May, 1942, qualified for his commission at Brockville and Petawawa and went overseas in December, 1942, with the 14th Royal Canadian Regiment. He was promoted to captain shortly before he met his death.

Born in St Jerome, Que., on June 2, 1919, he was the son of Mr. and Mrs. Leon Pappelbaum of 4855 Queen Mary Road. He graduated from West Hill High School and won a prize on his graduation from the school of commerce at McGill University before entering the army in 1942.



Sydney Pappelbaum

Een krantenartikel van 4 april 1945 vermeldt dat de familie pas een paar dagen voor het bericht omtrent Sydney's overlijden, bericht krijgt dat hij is benoemd tot Captain. Bij de ouders van Sydney thuis wordt een Joodse herdenkingsdienst gehouden voor hem.

Hij wordt in eerste instantie begraven op de tijdelijke begraafplaats bij de Rosau Farm in Bienen.



Afbeelding tijdelijk graf

Later, op 26 augustus 1945 wordt Sydney herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, graf **XVII. H. 14.**

Op zijn graf staat de inscriptie:

'In loving memory of Sydney – His name liveth for ever'.

In de ster op de grafsteen staat: **ה ב צ נ ת** Dat is een afkorting van een vers uit de Bijbel, uit het boek 1Samuel vers 25-29. "Moge zijn ziel gebundeld worden in de bundel van het eeuwige leven".

Onderscheidingen:

1939-1945 Star

French Germany Star

War Medal 1939-1945

Defence Medal

Canadian Volunteer Service War Medal with clasp



Levensverhaal Marian Straatman en Hennie Koster, Research Team Faces To Graves.



Bron:

Met dank aan Sydney Sol Bucovetsky en de familie Elzas voor de informatie en foto's Commonwealth War Graves Commission Library and Archives Canada

Foto Diana Venis-Kerkhoven

44 Grove Manor
Grove St
Grove, Sussex

~~The Broom.~~
~~6. Blinberry Road.~~
~~Stanhurst Hill~~
~~S. M. 2.~~

4/12/44

Dear Mrs Ofshitzes, I was delighted to hear from you & think it extremely nice of you to bother to write. It gave us great pleasure to have Sydney any time he wishes to visit us he is more than welcome, he is so interesting to talk to, & is no bother to entertain, & we have always looked forward to his visits. I am sure you all miss him very much & I am sure he does, his family; We have seen you all in photographs he is very proud of his 'mom & dad' we saw a delightful photo of them I believe in Florida & another of the family out at dinner. I certainly am jealous of your type written letter, my writing is terrible but I had

not the patience ^{2:} to learn to type, so
I rarely write at all especially if the
telephone is at hand; but you are
just a little too far away to telephone
as you will see by the heading of my
letter; (oh by the way excuse the crossed
out address that was pre-war;) but the
~~written address, you had the wrong~~
number & the town is Hove.

You write that you have sent a parcel,
I am sure it is very kind of you to do
so, but you shouldn't do these things
your letter was more than enough.

I have notified the sorting office of
the wrong address as I presume the
parcel carried the same address as the
letter.

Nevertheless let me thank you Parents
& yourself for the very kind thought;
& by the way I promised my daughter to
tell you she is not so small she is
quite 11 years 6 months old, or should I have
said almost twelve years old. She is
having her tonsils out next week, so is
feeling rather sorry for herself.

3

I am not quite sure whether you are the sister with a small child or not, but I know I have seen some snaps of a little boy, I believe Sydney said it was his sister's little boy? Anyway if I wish the entire family well, I shall not be amiss, my husband joins me in wishing Sydney a speedy return to you all & when this beastly war is over we may have the pleasure of meeting you all
With my best Regards
Esterie Bloom

Jaren later komt een brief bij de familie van Sydney Pappelbaum van de heer I. Elzas uit Zutphen. De heer Elzas schrijft op 12 februari 1947, via het leger, dat hij het graf van Sydney in Groesbeek geadopteerd heeft. Hij heeft toen geen antwoord gekregen. Maar na 74 jaar heeft de neef en naamgenoot van Sydney Pappelbaum, via Faces To Graves alsnog contact gekregen met kleinkinderen van I. Elzas.



I. ELZAS

ZUTPHEN, 12^{de} Febr. 1947
Lange Hostraat 12 e
(Holland)

To the relatives of Capt.
S.S. Pappelbaum

Dear family,

I kindly beg to inform you
that I adopted the grave of
Capt. Pappelbaum at Groesbeek
near Nymegen (Holland) and
should be glad to receive the
address of his family.
Awaiting the favour of your
early reply, I am

yours faithfully
I. Elzas

Op zondag 21 juli 2019 om 12 uur komt Sydney Bucovetsky met zijn vrouw Barbara naar de Canadese Begraafplaats in Groesbeek om het graf van zijn oom Captain Sydney Sol Pappelbaum te bezoeken. Op zijn verzoek houdt Rabbijn Levine van de Joodse Gemeente in Nijmegen een korte Joodse herdenkingsceremonie. Verder zijn drie kleinkinderen van de heer I. Elzas hierbij aanwezig en een aantal leden van Faces To Graves.

Een memorabele, bijzondere bijeenkomst voor Captain Pappelbaum, die samen met zoveel anderen zijn leven gaf voor onze vrijheid. Moge hij rusten in vrede.



Sydney Sol Bucovetsky en zijn vrouw



Helemaal links: Marian Straatman tijdens herdenkingsplechtigheid



Naamgenoot Sydney

